

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΑ

Πραγματικά θαύμασα την διαλεκτική σου ικανότητα κε. Αναστασιάδη πρόσφατα στις Προεκτάσεις.... σχεδόν με έπεισες ότι πραγματικά εννοείς όλα αυτά που αράδιαζες στον κατάπληκτο Καρεκλά, για αξιοκρατία στους ημικρατικούς και στη ΔΥ, παραμερισμό της ΕΔΥ, τέλος της κομματοκρατίας, διαφάνεια και άλλα από τα πιο βασικά μηνύματα και απαιτήσεις του ΚΑΠ ΖΥΓΟΣ.

Μίλησες σαν πραγματικός ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ, παριστάνοντας τον γνήσιο αυτό που εμείς αναζητούμε, σε παραδέχομαι, είσαι έξυπνος άνθρωπος. Σου απευθύνω λοιπόν φιλικό συναδελφικό χαιρετισμό ! Είσαι ο πρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος και εγώ του μικρότερου, το πρώην χάσμα όμως του αριθμού των ψήφων μας είναι πλέον άσχετο μιας και έχουμε ουσιαστική ταυτότητα απόψεων σε τόσα πολλά σημεία. Μόνο την Οριζόντια ξέχασες να αναφέρεις... σίγουρα όμως ακολουθεί σύντομα (σημ. έκανες ήδη σχετικές δηλώσεις στις 10/5 την επομένη δηλαδή που σου στάληκε το μήνυμα μας και σε συγχαίρουμε) . Βέβαια από τις αρχές του 2011 που εμείς δραστηριοποιήθηκαμε, πολλές φορές ακούμε θέσεις και εκφράσεις μας να επαναλαμβάνονται με θράσος από τα ίδια τα κόμματα στα οποία κριτικά απευθυνόμαστε, σάμπως να έχουν άλλοι την ευθύνη για τα χάλια της χώρας και την δυνατότητα να προβούν οι ίδιοι οι παραπονούμενοι πολίτες στις αλλαγές που απαιτούν. Φωνάζει ο κλέφτης(διότι βλέπετε ελέγχει τα ΜΜΕ) ! Επί του θέματος λοιπόν, σε παρακαλώ φιλικά να αναγνωρίσεις δημόσια ότι οι νέες και ουσιαστικά ορθές ιδέες σου για το Εθνικό όπως τις ανάλυσες, αποτελούν μέρος της καταγραμμένη θέσης του ΚΑΠ ΖΥΓΟΣ όπως δημοσιεύτηκε και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας πριν 15 μήνες ! Αν βέβαια έχεις κάνει παρόμοιες δηλώσεις πριν από εμάς, απολογούμαι.

Επίσης, αγαλλιάζω κρίνοντας ότι οι δηλώσεις σου είναι αποτέλεσμα της πεπιοθήσεως που προφανώς έχει εμπεδωθεί στον ΔΗΣΥ ότι ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Η ΑΘΛΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ, δεν πάει άλλο, μπορεί στο τέλος να γίνει και καμιά ξαφνική τροποποίηση του συντάγματος (ξεκινώντας από την μητέρα Πατρίδα) που να καθιστά πολιτικούς αρχηγούς που διαλύουν έθνη και υποθηκεύουν γενιές νέων, ένοχους εσχάτης προδοσίας. Ασε το τι μπορεί να γράψει η δική μας Ιστορία για τους κομματάρχες έστω και αν σταματήσει εδώ η κατρακύλα μας (δύσκολο πράγμα αυτό) . Την επομένη της εκπομπής βρήκα διασκεδαστική την φανερή αμηχανία του ΑΚΕΛ όπως εκφράστηκε με τις περίπλοκες μηδενολογίες του εκπροσώπου του. Αν συνεχίσεις έτσι συνάδελφε, η αμηχανία του ΑΚΕΛ θα μετατραπεί μάλλον σε ήπιο πανικό διότι σίγουρα χωρίς τον κύριο (ίσως και κανένα....διότι και ο Σιζόπουλος σε ακολουθεί) συμπαίκτη τους δεν γίνεται παιγνίδι εναντίον του βρακά, πραγματικά τους έχεις πιάσει στον ύπνο. Αυτό το έχει καταλάβει ήδη ο άλλος συνάδελφος κος Κυπριανού και σπαζοκεφαλιάζει, εξ ου και το μαλακότερο, γλυκύτερο του ύφους προς το « υπερκομματικό κέντρο». Τελικά αν εμφανιστεί κανένας πραγματικός ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ θα είναι πλέον εκτός μόδας ! Τα πράγματα παίρνουν ενδιαφέρουσα τροπή, αν θέλεις όμως να σε πιστέψουμε έστω και λίγο πέσμας τι

έχεις κάνει μέχρι τώρα για όλα αυτά τα καυτά θέματα, άρχισε τουλάχιστον να νομοθετείς από αύριο με μανία και αντί να λες ότι με αυτοκριτική βλέπεις το παρελθόν σου, να λες σε παρακαλώ ότι είσαι συνυπεύθυνος για την κατάντια της χώρας, ότι ζητάς ταπεινά συγγνώμη και την ευκαιρία να επανορθώσεις. Ο Πολίτης εν πάσει περιπτώσει θα σε κρίνει μαζί με τους άλλους κομματάρχες ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ σου.

Συναδελφικά

ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΝΝΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΠ ΖΥΓΟΣ

www.zygos.org

<http://yperkommatikosproedros2013.blogspot.com/>