

ΠΟΙΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ;

Πρόσφατη συζήτηση με φίλους για τες προεδρικές.... 3 λεπτά συζήτησης με αποτέλεσμα Αναστασιαδης v Χριστόφκας = **1** (καρφωτό!).

Ενοχλήθηκα μόνο όταν όλοι συμφώνησαν ότι ο Αναστασιαδης είναι ότι καλύτερο υπάρχει αυτή την στιγμή στην βραχονησίδα μας.

Αρχισα να βράζω και με ρώτησαν: 'καλά ρε φίλε εσύ ποιον θα ήθελες;'

Το περίμενα και σκέφτομαιήρεμα έχει κόσμο γύρω... λέω λοιπόν:

- Παιδιά θέλω κάτι απλό... 'back to basics'

- Δηλαδή;

Εδώ βράζει το αίμα και ανεβαίνουν οι στροφές μου!

- Δηλαδή, έτσι για αρχή θα ήθελα να δω ένα πολιτικάντη υποψήφιο να πει ότι θα αφιερώσει την θητεία του για ένα συγκεκριμένο σκοπό!

Παράδειγμα, να παραδεχτεί ότι χάσαμε τις βασικές μας αρχές σαν Λαός, οι νέοι μας δεν έχουν όραμα η μέλλον και έχουμε διαλύσει τα συστήματα παιδείας και υγείας για τα οποία είμαστε κάποτε περήφανοι. Οτι έχουμε καταντήσει το πλέον καπιταλιστικό κράτος όπου χωρίς λεφτά δεν μπορείς να έχεις καλή παιδεία ή περίθαλψη.

Συνεχίζω...

Πείτε μου ENA πολιτικό που έκανε ENA σοβαρό καλό για την κοινωνία τα τελευταία 30 χρόνια!άκρα σιωπή...κανένας δεν απαντούσε...

Φυσικά η πρώτη έννοια τους είναι το ρουσφέτι για να ξε-πληρώσουν αυτούς που τους ψήφισαν...(παίρνει 2-3 χρονάκια βλέψεις) και τα υπόλοιπα να μας φλομώνουν στα ψέματα και στις μαλακίες στο τι μπορούσαν να κάνουν αλλά δεν τους άφησε το 'σύστημα'...απλά δεν είχαν χρόνο αφού τα ρουσφέτια δεν τελειώνουν ποτέ..!

- Καλά ρε φίλε εσύ τι θα έκανες δηλαδή..;

Αα...μάλιστα...σας ρωτώ ...τι είναι τα σημαντικά για σας και για τον περισσότερο κόσμο.; Με κάποια μορφής προτεραιότητας εισηγούμαι :

1. **Υγεία** – Πρέπει οπωσδήποτε τα νοσοκομεία μας να δουλεύουν για όλους αποτελεσματικά και να μην είναι απλά χώρος εργασίας για τους γιατρούς που δεν μπορούν να ιδιωτεύσουν! Καυστικό ε ; Σκεφτείτε για παράδειγμα ένα ογκολογικό για ολόκληρη την Κύπρο! Να αναφέρω τις μίζες για τα φάρμακα, το ΓΕΣΥ ή είναι πολύ μεγάλα θέματα;
2. **Παιδεία** – πάμε κατά διαόλου! Γιατί οι καθηγητές σε ιδιωτικά σχολεία να νοιάζονται περισσότερο αλλά με λιγότερο μισθό; Γιατί οι γονείς των παιδιών στα δημόσια απλά να ανέχονται την βαριεμάρα και την σχεδόν μη ύπαρξη των καθηγητών στα σχολεία; Γιατί να χρειάζονται τα τόσα φροντιστήρια; Γιατί να μην δούμε το σύστημα της Φινλανδίας ; Χωρίς παιδεία δεν υπάρχει μέλλον – το κατανοείτε αυτό; Ομως ίσως κάποιοι να μην θέλουν καινούρια, ανοιχτά μυαλά..;

3. **Οικονομία** – Η Κυπριακή οικονομία είναι πιο μικρή από αυτής της Microsoft! Γιατί να μην διορίσουμε αξιοκρατικά τους καλύτερους οικονομολόγους / λογιστές, με παχουλούς μισθούς, αφού σίγουρα θα προσφέρουν τα μέγιστα για τον πολίτη μακριά από καταχρήσεις και βολέματα; Η γενική ελέγκτρια κάνει καλή δουλειά και γνωρίζουμε τις 'τρύπες', καταχραστές, φοροφυγάδες κ.α! Το θέμα είναι ΤΙ ΚΑΝΕΙ η κυβέρνηση για αυτό? ΤΙΠΟΤΑ! Με το φυσικό αέριο...ποιοι θα φάνε ; Απλά σκεφτείτε πόσα θα μπορούσαν να γίνουν με τόσα λεφτά με σωστή διαχείριση...! Ο κίνδυνος για μίζες μαμούθ είναι άμεσος και ορατός.
4. **Ασφάλεια** – αηδίασα να ακούω.. ληστείες, ξυλοδαρμούς, παράνομους...ανήμπορη αστυνομία..! Η μισοί αστυνομικοί είναι στα προπολεμικά τους γραφεία, πολλοί κόβουνε πρόστιμα με μανία και άλλοι βέβαια δουλεύουνε για 'κάποιους' άλλους! ΘΕΛΩ να βλέπω αστυνομικούς να περιπολούν για την ασφάλεια του Κύπριου πολίτη και όχι να κάνουν τους τροχονόμους μόνο! Θέλω να μην αγχώνομαι αν ξέχασα να ενεργοποιήσω το σύστημα συναγερμού (άγνωστη τεχνολογία ως πριν 15 χρόνια)! Πώς καταντήσαμε να φοβόμαστε να περάσουμε από κάποιες γειτονιές με την οικογένεια ;
5. **Εφαρμογή των Νόμων**- Θέλω ένα Γενικό Εισαγγελέα που θα τσακίσει την παρανομία.

Αυτά εν ολίγοις θα ήθελα ένα υποψήφιο Πρόεδρο της Μπανανίας μας να υποσχεθεί και να ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ !

- Καλά, με ρώτησε κάποιος, με το Κυπριακό πρόβλημα τι γίνεται ;

- Ρε φίλε, τόσα χρόνια μας τα πρήξανε ΟΛΟΙ για το Κυπριακό 'πρόβλημα'...όλοι για τους ψήφους σωστά ?? Το Κυπριακό γι' τους πολιτικάντηδες μας είναι πρόβλημα η ΚΑΡΙΕΡΑ ; Θα το λύσουμε μόνοι μας ; Μήπως ήταν μόνο η αναισθητική καραμελίτσα που μας έδιναν να γλύφουμε ;... αν όμως είναι για αυτούς πράγματι το ΜΕΓΑΛΟ μας πρόβλημα που θέλουν να λύσουν για να γραφτεί με χρυσά γράμματα το όνομα τους στην Ιστορία...θα τους έλεγα κύριοι Αναστασιάδη, Χριστόφκια, Ομήρου κ.α ... κάντε τώρα μια επιτροπή (στελεχωμένη και από ειδικούς) και θα ασχολείστε ΜΟΝΟ με το Κυπριακό χωρίς καθημερινές ανακοινώσεις στον Τύπο ! Θα κρατάτε ενήμερο τον Πρόεδρο, τον Λαό και για κάθε σημαντικό βήμα θα έχουμε δημοψήφισμα..! θα δέχονταν νομίζετε ;

Φίλοι, οι πλέον σημαντικές ευθύνες του Προέδρου είναι η ασφάλεια και η ευημερία του πολίτη, ο εκσυγχρονισμός, η εφαρμογή των νόμων, η διακυβέρνηση με όραμα και η πορεία προς το μέλλον και όχι η οπισθοδρόμηση που βλέπουμε συνεχώς.

Αυτά! αρκετά μίλησα, διαφωνείτε ; Αν θέλετε αναπτύσσω περισσότερο αυτά τα θέματα αλλά...για καφέ ήρθαμε... όχι για την εξαγγελία μου για πρόεδρος...!!

Τελικά πιστεύω ότι διαχρονικά τρώμε ότι μας σερβίρουν χωρίς να ρωτήσουμε τι είναι....το καταπίνουμε και μόνο μετά που δεν μπορούμε να το χωνέψουμε, διερωτώμαστε...και λίγο μετά αντιλαμβανόμαστε τα σκατά που μας τίασαν..!

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
ΚΑΠ ΖΥΓΟΣ