

Προς Προέδρους, Δημοκρατικού Κόμματος, ΕΔΕΚ, Ευρωπαϊκού Κόμματος, Κινήματος Οικολόγων

Κύριοι,

Θέμα: ΠΟΛΥΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ – Η ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Αναφέρομαι στην αυριανή σας συνάντηση προκειμένου να εξετάσετε το ενδεχόμενο συνεργασίας σας για τις επερχόμενες Προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου του 2013 και επιθυμώ να σας μεταφέρω την αγωνία και την τεράστια επιθυμία χιλιάδων αναγνωστών και ληπτών των μηνυμάτων μου όπως προκύψει κάτι θετικό από αυτή την συνάντηση.

Όπως έχω επανειλημμένως αναφερθεί στο παρελθόν το κομματικό κατεστημένο όπως λειτουργεί τα τελευταία χρόνια αποτελεί μέρος του προβλήματος και συνεπώς δεν μπορεί να δώσει λύσεις στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας. Ο αμαρτωλός διπολισμός που αντιπροσωπεύεται από το ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ και τους ηγέτες του, υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί να δώσει λύσεις στα τεράστια προβλήματα της Κύπρου μας. Αν τελικά επικρατήσει θα επιφέρει περισσότερα δεινά και τούτο γιατί απλά λειτουργεί με κακεντρεχή, ρεμβατιστικό και υστερόβουλο τρόπο και πάντα με γνώμονα το κομματικό και προσωπικό συμφέρον.

Η ανάδειξη στην εξουσία ενός υπερκομματικού ικανού και τίμιου τεχνοκράτη που να έχει ως εχέγγυο αξιοπιστίας την εντιμότητα του, την προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή, προβάλλει πλέον ως η πιο αξιόπιστη επιλογή για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον θα λειτουργήσει μακριά από κομματικές, προσωπικές αντιπαραθέσεις και διχόνοιες που μας προκάλεσαν τόσα δεινά στο παρελθόν. Κατά δεύτερο λόγο θα δώσει την ευκαιρία στα κόμματα μακριά από λαϊκισμούς και δογματισμούς που συνυπάρχουν με την εξουσία να στραφούν στα του οίκου τους να εκσυγχρονισθούν και να έρθουν πιο κοντά στον πολίτη.

Η επιλογή της κατάλληλης προσωπικότητας είναι κατά την γνώμη μου πιο σημαντική παράμετρος σε αυτή σας την προσπάθεια από τις συγκλήσεις που επικαλείσθε ότι πρέπει να προηγηθούν γιατί ούτως η άλλως οι θέσεις των κομμάτων σας, τόσο στο κυπριακό, όσο και στην εσωτερική διακυβέρνηση είναι περιίπου ταυτόσημες.

Στο πιο κάτω μου μήνυμα που έχω στείλει στις 29/10/2011 είχα προτείνει για την θέση του υποψήφιου προέδρου τον νομικό Πόλυ Πολυβίου για πάρα πολλούς και διάφορους λόγους μερικούς από τους οποίους εξηγώ πιο κάτω.

Ο Πόλυς Πολυβίου που με το πόρισμα του για την έκρηξη στο Μαρί είχε αποδείξει τον επαγγελματισμό του, την τιμιότητα και την ακεραιότητα του πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για όλους τους πολιτικούς. Το γεγονός ότι απέδωσε, παρά τις όποιες αμφισβητήσεις, με ακριβοδίκαιο τρόπο τις προφανείς και αδιαμφισβήτητες ευθύνες στην Κυβέρνηση Χριστόφια για την έκρηξη στο Μαρί αποτελεί ένδειξη ότι ο άνθρωπος είναι πραγματικά δίκαιος. **Για τον απλό πολίτη ο Πόλυς Πολυβίου είναι ένας ζωντανός ήρωας για έναν ακόμα λόγο, γιατί στο πόρισμα του κατέγραψε με τον πιο επίσημο τρόπο την παθογένεια του κομματικού κατεστημένου, της δημόσιας διοίκησης και της γνωστής νομεκλατούρας που καταστρέφουν για χρόνια τον τόπο μας.**

Εμείς έχουμε ανάγκη την παρουσία του Πόλυ Πολυβίου και όχι ο Πολυβίου εμάς και τούτο γιατί και επαγγελματική καταξίωση έχει, και οικονομική επιφάνια αλλά και πατριωτισμό, στοιχεία που θα του επιτρέψουν να ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον του τόπου και όχι το προσωπικό και κομματικό συμφέρον. Η επιλογή από μέρος σας του Πόλυ Πολυβίου δεν σημαίνει κατά ανάγκη την αυτοαναίρεση σας επειδή καταφέρθηκε στο πόρισμα του κατά του κομματικού κατεστημένου, ίσα ίσα αυτό θα καταδείξει ότι αποδέχεστε ότι είστε μέρος του προβλήματος και προσπαθείτε να αφήσετε πίσω σας το παρελθόν και να έρθετε πιο κοντά στους πολίτες. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για εσάς να αποδείξετε ότι πάνω από το κομματικό και προσωπικό συμφέρον βάζετε το συμφέρον του τόπου. Αν το πράξετε να είστε σίγουροι ότι ο λαός θα το εκτιμήσει και θα σας το ανταποδώσει στο μέλλον με την ψήφο του .

Όμηρος Αλεξάνδρου

-----Original Message-----

From: Omiros Alexandrou [mailto:oalexandrou@cytanet.com.cy]

Sent: Saturday, October 29, 2011 8:35 AM

To: oalexandrou@cytanet.com.cy

Cc: alom@cytanet.com.cy

Subject: FW: Πόλυς Πολυβίου, ο ζωντανός ήρωας μας τιμά τους 13 ήρωες του Μαρί

ΠΟΛΥΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ, Ο ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΗΡΩΑΣ ΜΑΣ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ 13 ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙ

Δεν βρίσκω λόγια για να σας περιγράψω τα συναισθήματα μου, όταν κάποιος φίλος με πήρε σήμερα το πρωί τηλέφωνο για να με πληροφορήσει ότι ο Πόλυς Πολυβίου "έδρασε" και πάλιν και μας εξέπληξε όλους ευχάριστα.

Ο Πόλυς Πολυβίου έχει στείλει σε κάθε μία οικογένεια των 13 θυμάτων της έκρηξης στο Μαρί, επιταγή εκ €17000.00 (17000.00 x 13 = €221000.00) συνοδευόμενη με επιστολή του που έγραφε μεταξύ άλλων και τα εξής:

“ Το πιο λίγο που έχω να κάνω για να τιμήσω τους 13 ήρωες ήταν να επιστρέψω σε εσάς την αμοιβή μου για το Πορίσμα μου που έχω πάρει από την Κυπριακή Δημοκρατία”

Αισθάνομαι πολύ μικρός και ασήμαντος ακόμα και να σχολιάσω την μεγαλειώδη πράξη αυτού του σπουδαίου από κάθε άποψη ανθρώπου, για αυτό και δεν θα σας κουράσω σήμερα με την φλυαρία μου για να μην σας αποσπάσω από το νόημα και την σημασία της.

Από την έκδοση του Πορίσματος και εντεύθεν, καθημερινά προβληματιζόμουν αν θα έπρεπε να σας μεταφέρω κάποιες σκέψεις που έχω κάνει σε σχέση με το μέλλον αυτού του τόπου. Η σημερινή πράξη όμως του Πόλυ Πολυβίου δεν μου αφήνει κανένα δισταγμό να σας τις μεταφέρω.

Καθημερινά όλοι βιώνουμε το φαινόμενο της πολιτικής και ηθικής κατάπτωσης και των κάθε λογής συναλλαγών του κομματικού κατεστημένου. Μέσα σε αυτό το καταθλιπτικό περιβάλλον ο πολίτης αισθάνεται μια πλήρη αδυναμία παρέμβασης με αποτέλεσμα τον ευνουχισμό του και την αναγκαστική ταύτιση του με το κομματικό κατεστημένο. Παρ’ όλα αυτά όμως ο πολίτης εξακολουθεί και διατηρεί ακέραια την ηθική του και την φιλοπατρία του και χρειάζεται μόνο κάποια γεγονότα όπως το Μαρί και μεγάλους άνδρες όπως τον Πόλυ Πολυβίου για να τον εμπνεύσουν και να του φλογίσουν την σπίθα και την ελπίδα που κρύβει μέσα του.

Την τελευταία δεκαετία έκανα έναν μοναχικό αγώνα ασκώντας εντονότατη κριτική στο κομματικό κατεστημένο με το ανάλογο προσωπικό κόστος που ένας τέτοιος αγώνας συνεπάγεται. Μερικοί αναγνώστες μου αν και συμφωνούσαν με αυτή μου την κριτική, δικαιολογημένα με ρωτούσαν “ Τι έχεις να προτείνεις για να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο;” Σαν λύση πάντα προέβαρα την αποχή από τις εκλογές, την οριζόντια ψηφοφορία και την καταμέτρηση της λευκής ψήφου σαν ποσοστό, προκειμένου να αναδειχθεί η απαξίωση του κομματικού κατεστημένου. Η πρώτη επιλογή, αυτή της αποχής, αναδείχθηκε περίτρανα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, για τις υπόλοιπες δύο επιλογές ο πολίτης δεν μπορούσε να παρέμβει γιατί απλά το κομματικό κατεστημένο δεν τις προώθησε προκειμένου να προστατευθεί.

Μετά την έκρηξη στο Μαρί προβάλλει όσο ποτέ άλλοτε η αναγκαιότητα για αλλαγή πορείας, γιατί ο τόπος δεν μπορεί πλέον να πορευτεί με το υπάρχον πολιτικό και κομματικό κατεστημένο. Η προσπάθεια για μια τέτοια αλλαγή πορείας μπορεί να φαντάζει δύσκολη, γιατί το κομματικό κατεστημένο και κυρίως τα κόμματα εξουσίας έχουν την οικονομική στήριξη του υπόκοσμου και κυρίως των διεφθαρμένων ΜΜΕ, αλλά δεν είναι ακατόρθωτη.

Το πρόβλημα μας σήμερα δεν είναι ο Χριστόφιας. Το πρόβλημα μας είναι ο κάθε Χριστόφιας, ο κάθε Αναστασιάδης, ο κάθε Κάρογιαν και ο κάθε Ομήρου, όποιος και να εκλεγεί στις επόμενες Προεδρικές εκλογές τα πράγματα θα παραμείνουν τα ίδια και ίσως γίνουν χειρότερα λόγω της αιώνιας κόντρας και των νοσηρών νοοτροπιών που τους διακρίνει. Στις επόμενες προεδρικές εκλογές το διακύβευμα ένα πρέπει να είναι, η προβολή μιας υπερκομματικής υποψηφιότητας, που θα ενώσει τον λαό γύρω του, θα του δώσει προοπτική και ελπίδα και ταυτόχρονα θα ενθαρρύνει νέους κομματικούς σχηματισμούς και κινήματα. Οι πολίτες θα πρέπει να ασκήσουν πίεση στα κόμματα για να πεισθούν οι πολιτικοί ότι θα πρέπει να τιθασεύσουν τις όποιες πολιτικές τους φιλοδοξίες για χάριν του καλού του τόπου. Η εκλογή μιας υπερκομματικής προσωπικότητας θα αποβεί και προς το συμφέρον των κομμάτων γιατί εκτός του ότι εν μέρει θα εξιλεωθούν, θα δώσει στα ίδια την ευκαιρία, μακριά από αντιπαραθέσεις, λαϊκισμούς και αντιπολιτευτικές κόντρες να βάλουν τάξη στα του οίκου τους και να εκσυγχρονισθούν.

Το κίνημα των αγανακτισμένων και το σύνολο των πολιτών πρέπει να εκμεταλλευτεί την σημερινή συγκυρία και την αμηχανία του κομματικού κατεστημένου και να επιβάλει σε αυτό μια υπερκομματική υποψηφιότητα, εκείνου του τεχνοκράτη, που θα διαθέτει ως εχέγγυο αξιοπιστίας, την εντιμότητα του, την προσωπική του διαδρομή και πρωτίστως την ανεξαρτησία της σκέψης του.

Δεν γνωρίζω αν ο Πόλυς Πολυβίου επιθυμεί να εμπλακεί στα κοινά. Μιλώντας όμως με πολλούς πολίτες, ανεξάρτητα σε ποιο κομματικό χώρο ανήκουν, αποκόμισα την εντύπωση ότι μια τέτοια προοπτική τους βρίσκει σύμφωνους και σε πολλές περιπτώσεις τους ενθουσιάζει. Κατά την προσωπική μου άποψη ο Πόλυς Πολυβίου διαθέτει τα πιο πάνω εχέγγυα αξιοπιστίας και στον ίδιο εναπόκειται να μας κάνει αυτή την μεγάλη χάρη. Αν πράγματι ο ίδιος επιθυμεί κάτι τέτοιο, τότε θα είμαστε πραγματικά άξιοι της τύχης μας αν δεν τον επιβάλουμε εμείς οι ίδιοι στους πολιτικούς.

Όμηρος Αλεξάνδρου

Εγκεκριμένος Λογιστής - Ελεγκτής

